



## ΜΑΘΗΜΑ 6 Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ



### Η ΘΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Πόθεν δυνάμεις τοιαῦται διά τῶν χειρῶν αὐτοῦ γίνονται; (Μάρκος στ'.2)

#### ΣΚΟΠΟΣ

Με τα μαθήματα τούτου του κεφαλαίου θα παρουσιάσωμεν εις τα παιδιά ζωηράν εικόνα της παντοδυναμίας του Κυρίου. Εις ένα λόγον του θανατηφόροι ασθένειαι εθεραπεύοντο από μακράν τα πονηρά πνεύματα εξεδιώκοντο. Τα στοιχεία της φύσεως υπετάσσοντο δουλικώς εις την θέλησίν του. Αυτός ούτος ο θάνατος εις την προσταγήν του κατήρχειτο. Τοιουτοτρόπως αυξάνει ο θαυμασμός και ενισχύεται η πίστις των παιδιών εις την παντοδύναμον

προσωπικότητα του Κυρίου.

### Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

(Ιωάν. Δ' 46 -53)

Μια μεγάλη πόλη της Γαλιλαίας ήτο η Καπερναούμ. Εκεί κατοικούσε ένας ανώτερος υπάλληλος που είχε μεγάλη θέσι κοντά εις τον Βασιλέα Ηρώδη Αντύπα. Ο άνθρωπος αυτός είχε ένα παιδάκι. Όλη η πατρική στοργή του ήταν συγκεντρωμένη επάνω εις αυτό το παιδί. Το αγαπούσε υπερβολικά. Μια ημέρα όμως το παιδί του αρρώστησε βαρειά και έπεσε εις το κρεββάτι. Φαντασθήτε τώρα την λύπην και την ανησυχίαν των γονέων του. Έφεραν αμέσως ιατρούς, επήραν όλα τα φάρμακα που διέταξαν οι ιατροί και δεν ελογάριασαν έξοδα δια την περιποίησιν του αρρώστου. Άλλα τίποτε! Ή κατάστασις του παιδιού ημέρα με την ημέραν εχειροτέρευε. Η στενοχώρια και η αγωνία των γονέων του δεν περιγράφεται. Αμίλητοι και καταλυπημένοι, δεν έφευγαν σχεδόν ούτε ώρα από το προσκέφαλο του παιδιού. Είχαν να κοιμηθούν ολόκληρες νύχτες, ιδίως η μητέρα του. Όλα όμως επήγαιναν χαμένα! Όλα τα σημεία έδειχναν ότι το παιδί δεν θα εζούσε. Κρυφά από το παιδί οι καϋμένοι οι γονείς ξεσπούσαν απαρηγόρητοι εις κλάματα.

Την εποχή όμως εκείνη είχε αρχίσει ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός να γυρίζη εις τας πόλεις και τα χωριά και να κηρύττῃ τον λόγον του Θεού. Δεν εδίδασκε δε μόνον, αλλά συγχρόνως ενεργετούσε τους ανθρώπους με διάφορα θαύματά του και όλοι έλεγαν ότι αυτός έχει θεία δύναμι και ότι ημπορεί να κάμη και μεγαλύτερα θαύματα.

Μόλις λοιπόν άκουσαν οι γονείς του αρρώστου παιδιού ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήλθε κοντά εις την πόλιν που έμεναν, αμέσως εσκέφθησαν: - **Αντός, χωρίς άλλο, ημπορεί να μας βοηθήσῃ. Αφού κάνει θαύματα, θα ημπορή να θεραπεύσῃ και το παιδάκι μας.**



Δεν είχαν καμμιά άλλη ελπίδα, πάρα μόνον τον Χριστόν. Από ιατρούς και φάρμακα είχαν πια απελπισθή. Εφρόντισαν λοιπόν να μάθουν σε ποια ακριβώς πόλη ευρίσκεται ο Κύριος και έμαθαν ότι ευρίσκετο τότε εις ην πόλιν Κανά, όπου προ ημερών είχε κάμει το πρώτο θαύμα. Χωρίς να χάνη λοιπόν και τρό ο πατέρας του παιδιού, φεύγει από την Καπερναούμ και έρχεται εις την Κανά δια να εύρη τον παντοδύναμον ιατρόν.

Πράγματι, εκεί ευρίσκει τον Κύριον Ήμών Ιησούν Χριστόν και με δάκρυα εις τα μάτια το παρακαλεί και τον ικετεύει να πάνε μαζί εις το σπίτι του.

- Αχ, Κύριε, του λέγει το παιδάκι μου είναι αρρωστο βαρειά. Οι ιατροί δεν ημπόρεσαν να κάμουν τίποτε, και είναι τώρα δια θάνατο. Σε παρακαλώ πολύ, έλα να πάμε εις το σπίτι μου, εις την Καπερναούμ, να μου το κάμης καλά το παιδάκι μου! Σε παρακαλώ, πάμε τώρα γρήγορα, διότι κινδυνεύει. Πιστεύω ότι συ έχεις την δύναμιν να το θεραπεύσης. **Ναι, Κύριε, το ΠΙΣΤΕΥΩ, θα το κάμης το θάύμα.**

Ο ΚΥΡΙΟΣ άκουνσε με πολλή συμπάθεια και αγάπη τον πατέρα του παιδιού και τον ελυπήθηκε. - Δεν είναι ανάγκη, του απαντά, να έλθω εις το σπίτι σου. Πήγαινε εις το καλό. Το παιδί σου ζη.

Αυτά τα λόγια τα είπε ο Κύριος με θεϊκή μεγαλοπρέπεια. Άλλα και ο πατέρας επίστεψε με όλη του την καρδιά ότι έγινε το θαύμα και από μακρυά, και ότι πράγματι έγινε καλά το παιδί του με την θείαν δύναμιν του Κυρίου. Δι' αυτό, αφού το ευχαρίστησε θερμά, έφυγε αμέσως δια την Καπερναούμ. Εκεί που επήγαινε μέσα εις τον νουν του εγύριζαν διαρκώς τα λόγια του Κυρίου, εις «**το παιδί σου ζη**». Και δεν έβλεπε την ώρα πότε να φθάση εις την Καπερναούμ. Όταν επλησίαζε, βλέπει τους δούλους του που ήρθαν να τον προϋπαντήσουν χαρούμενοι και να του φέρουν την καλήν είδησιν.

- Το παιδί σου ζη! Το παιδί σου είναι καλά!

Αυτός τους ερωτά. - Ποια ώρα επήρε καλύτερο; - Χθες, εις την μίαν μετά το μεσημέρι του έπεσε ο πυρετός.

Ήταν ακριβώς η ώρα, που ο Κύριος Ιησούς του είχεν είπει:

«Πήγαινε, το παιδί σου ζη». Η δύναμις του είχε ξεπεράσει την απόστασιν που ήταν απ' την Κανά έως την Καπερναούμ και εις την στιγμήν έκαμε το θαύμα της. Ως Θεός που ήταν, ενώ εκουβέντιαζε με τον πιστόν πατέρα, συγχρόνως εθεράπευε και το άρρωστο παιδί. Και το καημένο το παιδί που τον έλυσε ο πυρετός και το περίμενε πρόωρα ο τάφος, συνήλθε, έγινε καλά, και γεμάτο χαρά και υγεία σηκώθηκε από το κρεββάτι του πόνου.



'Υστερα από το μεγάλο αυτό θαύμα, και ο πατέρας και η μητέρα και ολόκληρος η οικογένεια επίστευσε εις τον Κύριον. Με χαρά δε και συγκίνησι διηγούντο και εις τους άλλους πως έγινε αυτό το μεγάλο θαύμα.

## ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Δεν μου λέτε τώρα, παιδιά, όταν αρρώστησε δια θάνατο το παιδί, ο πατέρας ποιους εκάλεσε πρώτα; - (...) - Βέβαια, τους ιατρούς. Τι έκαμαν οι ιατροί δια την θεραπείαν του παιδιού; - (...) - Ποίον ήτο το αποτέλεσμα; - (...) - Ναι, ότι μπορούσαν να κάμουν οι ιατροί το έκαμαν. Θαύμα όμως δεν ημπορούσαν να κάμουν. Ο Κύριος όμως με ποίον μέσον το εθεράπευσε; - (Με ένα λόγο, με την θείαν δύναμίν του) - Ωστε τι διδασκόμεθα από το σημερινόν μάθημα.

## ΔΙΔΑΓΜΑ

Ο Κύριος Ήμών Ιησούς Χριστός έχει την δύναμιν να θεραπεύῃ τους αρρώστους.

Και δεν είναι μόνον το παιδάκι αυτό που εθεράπευσεν ο Κύριος. Είναι και τόσοι άλλοι ακόμη που τους έφεραν οι συγγενείς των εις τον Χριστόν, και εκείνους όλους τους έκανε καλά. Δι' αυτό εις ένα Ευαγγέλιον λέγει δια τον Κύριον τα εξής:

## ΡΗΤΟΝ

«Πάντας τούς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν». (Ματθ. Η'16)

Τι σημαίνουν αυτά;

Από σας παιδιά έχει αρρωστήσει; - (...) - Βλέπει ότι όλοι σχεδόν έχουν περάσει αρρώστειες. Δι' αυτό, εάν τύχη και αρρωστήσετε, θα φέρουν βέβαια οι γονείς σας ιατρό. Και πρέπει να υπακούσετε σε όλα όσα θα διατάξῃ ο ιατρός. Να παίρνετε με προθυμία τα φάρμακα να μένετε εις το κρεββάτι όσες ημέρες υποδείξη ο ιατρός. Το παιδί που δεν ακούει τον ιατρόν και κάνει το ίδικόν του θέλημα, έχει μεγάλη αμαρτία. Διότι ο Ιατρός με την επιστήμην του γίνεται όργανον του Αγίου Θεού, όταν θεραπεύῃ τον άρρωστο. Άλλα από το σημερινόν μάθημα εμάθαμε ότι υπάρχει και κάποιος ιατρός που έχει την δύναμιν να θεραπεύῃ και χωρίς φάρμακα ποιος είναι αυτός; - (...) - Δι' αυτό τι πρέπει να κάνουμε; - (...) - Μάλιστα. Να τον παρακαλούμε να μας φυλάττη εν πρώτοις δια να μην αρρωσταίνουμε εάν δεν συμβή και αρρωστήσουμε, να μας δώση την υγείαν μας πάλι. Εάν πάλιν αρρωστήση άλλος μέσα εις το σπίτι, τι καθήκον έχομεν; Να προσευχώμεθα με πίστιν εις τον Θεόν, δια να τον απαλλάξῃ από την ασθένειαν. Υπάρχει μάλιστα και το μυστήριον του Ευχελαίου, ακριβώς δια να δώση ο Κ. Η. Ιησούς Χριστός την υγείαν εις τον άρρωστον, όταν βέβαια κρίνη ότι πρέπει να τον κάμη καλά.

